

Blauwe bergen & zilveren lepels

verhalen van een fietsreiziger

Elli de Rijk



Inleiding

Ga Toch Fietsen

‘Wauw, dat lijkt me ook wel wat!’ Iets van die strekking moeten Henk en ik tegen elkaar gezegd hebben toen we een paar wereldfietsers ontmoetten. Het was 1990. We waren in Thailand aan het fietsen, voor een maand. Voor het eerst proefden we van de fascinerende wereld van het fietsen in de tropen. In onze tas zat de ‘Fietsreisgids voor Thailand’ van Nick Chapel, met tips en routes voor de Thailandfietser. Verlekkend door dit eenvoudige, getypte en gekopieerde, gidsje, hadden we de stap gewaagd. We fietsten altijd al veel. Meestal in Nederland en Europa, meestal zonder bagage. Nu was de fiets voor het eerst meegegaan in het vliegtuig. Thailand en de Thai openbaarden zich in een traag maar zinnenprikkelend fietstempo. We genoten van het rijden door stadjes, bergdorpen en jungle, van de Gouden Driehoek, van eeuwenoude tempels, van een tocht met een vlot op de rivier en zelfs van een rit door een hectische stad als Bangkok. We lieten ons verrassen door bijzondere ontmoetingen, toejuichingen van de plaatselijke jeugd, gastvrije overnachtingen bij bergvolken en op politiebureaus, en alle improvisatie die er bij zo’n fietstocht komt kijken. We waren verkocht.

De wereldfietsers vertelden over hun jarenlange fietstocht. We zogen hun ervaringen op, een zaadje werd geplant. Hoe zou het zijn om zelf zo iets spannends, enerverends en verrijkends mee te maken? Het idee om vanaf de fiets de wereld te zien en onszelf voor langere tijd onderdompelen in het onbekende, liet ons niet meer los. In 1993 verkochten we ons huis en zegden we onze banen op. We begonnen aan een fietstocht die uiteindelijk bijna twee jaar zou duren. ‘Ga Toch Fietsen’, zoals we onze onderneming gedoopt hadden, was een feit.

Na die grote reis waren we niet verzadigd, integendeel. Er viel nog zoveel meer te ontdekken. We schakelden over op kortere fietsvakanties. De ene keer fietsten we met z’n tweeën, dan weer sloten we ons aan bij een groepje, vaak maakten we tochten met twee vrienden. Uitgestrekte, lege, ruige, bergachtige gebieden bleven trekken, evenals primitief kamperen en het kennismaken met ongewone culturen en gewone mensen. Met name de grillen van de natuur en de inkijkjes die we kregen in andermans leven van alledag kleurden onze tochten, en maakten dat ze stuk voor stuk een onuitwisbare indruk achterlieten.

De verhalen in deze bundel zijn gebaseerd op fietstochten die Henk en ik maakten, het zijn impressies van zowel onze ‘wereldreis’ als van kortere tochten. Reis mee en geniet van bijzondere oorden en meer - of minder alledaagse taferelen, bezien met de ogen van een kwetsbare fietsreiziger.

Dankwoord

Het schrijven van deze reisverhalen leverde me talloze mooie momenten op. Het was alsof ik alles nog een keer beleefde en opnieuw ondergedompeld werd in bijzondere tochten, situaties en omstandigheden.

Reizen doe ik niet alleen. Zonder mijn reisgenoten waren deze reizen en deze verhalen er niet geweest. Zij gaven kleur aan de fietstochten en de belevenissen onderweg. Ik denk met name aan Henk, mijn partner en fietsreisgenoot vanaf het prille begin, en Mieke en Alard, fietsmaatjes van de afgelopen jaren. Ook schrijven doe ik niet alleen. Veel mensen hebben me aangemoedigd en kritisch met me mee gelezen. In het bijzonder Margareth, Richard, Greetje en Frans (mijn schrijfclubje) en Adinda. Dank jullie wel!

Overzicht

De verhalen 1 t/m 11 zijn gebaseerd op onze 'wereldreis', een fietstocht van bijna twee jaar (1993-1995) door Australië, Nieuw-Zeeland, Indonesië, Maleisië, Singapore, Canada, Verenigde Staten en Zuid-Afrika. De verhalen 12 t/m 25 zijn gebaseerd op fietstochten die we tussen 1999 en 2012 maakten.

Inleiding. Ga Toch Fietsen.

Thailand: van Chang Mai via Mae Chan, de Gouden Driehoek en Sukhothai naar Bangkok. 1991.

1 Eindeloos

Fietsen door de Nullarbor.

Australië deel 1: van Perth naar Melbourne. Op onze route volgden we grotendeels highway 1, de weg om Australië heen. 1993.

2 Blauwe Bergen & Zilveren Lepels

Rit van Canberra naar Bungonia.

Australië deel 2: van Melbourne via Adelaide en de Snowy Mountains naar Brisbane. We maakten diverse uitstapjes, bijvoorbeeld naar Alice Springs, Kangaroo Island, Frasier Island, Cairns en Cape Tribulation. 1994.

3 Hello Kilo

Fietsen over Java.

Indonesië: tocht over Bali, Java en Sumatra. 1994.

4 Mannen van de Wereld

Tocht over het Maleisische schiereiland.

Maleisië: van Georgetown, via de Cameron Highlands en Kota Bharu naar Singapore. 1994.

5 Verleiding op Maat

Fietsen in Nieuw-Zeeland.

Nieuw Zeeland: tocht over het Noorder- en Zuidereiland. 1994.

6 Een Lift of je Leven

Rit vanuit Blyde Rivier Canyon Natuureservaat naar Hazyview.

Zuid-Afrika: van Johannesburg naar Kaapstad, met onder andere uitstapjes naar het Kruger Park, Swaziland, de Drakensbergen en Kaap de Goede Hoop. 1995.

7 Die Top

Fietsen over de Swartbergpas.

Zuid-Afrika: van Johannesburg naar Kaapstad, met onder andere uitstapjes naar het Kruger Park, Swaziland, de Drakensbergen en Kaap de Goede Hoop. 1995.

8 Naar de Zon – en terug

Fietsen over de Logan Pass, Glacier National Park.

Canada en VS: van Vancouver via de Canadese en Amerikaanse Rocky Mountains naar Mexico. 1995.

9 Verkeerd gegokt

Rit van Black Hawk naar Idaho Springs.

Canada en VS: van Vancouver via de Canadese en Amerikaanse Rocky Mountains naar Mexico. 1995.

10 Hagel

Verblijf in Bedrock City.

Canada en VS: van Vancouver via de Canadese en Amerikaanse Rocky Mountains naar Mexico. 1995.

11 Slangengevecht

Kamperen bij Roosevelt Lake en fietsen over de Apache Trail.

Canada en VS: van Vancouver via de Canadese en Amerikaanse Rocky Mountains naar Mexico. 1995.

12 Aandacht

Fietstocht door China.

China: rondrit vanuit Beijing, via Datong en Xi'an. 1999.

13 Bielsa Bibbers

Fietsen door een tunnel, in de Pyreneeën.

Frankrijk en Spanje: Rondrit vanuit Argèles-Gazost, via o.a. Arrens, Eaux-Bonnes, St. Jean-Pied-de-Port, Espinal, Bielsa, Arreau en Gavarnie. 2000.

14 Nine Eleven

Rit van Revelstoke naar Gerrard.

Canada: van Calgary naar Vancouver, via de Icefields Parkway en de Kettle Valley Railway. 2001.

15 De Wonderen van McCulloch

Fietsen over de Kettle Valley Railway.

Canada: van Calgary naar Vancouver, via de Icefields Parkway en de Kettle Valley Railway. 2001.

16 Sella Vie

Fietsen in de Dolomieten.

Oostenrijk en Italië: rondrit vanuit Sölden via o.a. Wolkenstein, Corvara, Cortina d'Ampezzo en Vipiteno. 2002.

17 Aan het Elastiek

Fietsen in Vietnam.

Noord Vietnam: rondrit vanuit Hanoi via Son La, Sa Pa, Thai Nguyen en Halong Bay. 2003.

18 Catch of the Day

Fietsen door Alaska.

VS; Alaska: rondrit vanuit Anchorage, via het Denali National Park, Glennallen, Valdez, Seward en Homer. 2004.

19 Bullfrog Blues

Fietsen over de Burr Trail.

VS; Utah: rondrit vanuit Las Vegas, via Zion National Park, Bryce Canyon, Escalante, Burr Trail, Moab en Arches National Park. 2005.

20 Traumtour TransAlp

Fietsen van Werfenweng naar Cortina d'Ampezzo.

Mountainbike tocht over de Alpen, van Oostenrijk naar Italië. 2006.

21 Expeditie Rookhope

Fietsen van Newcastle naar Rookhope.

Engeland en Schotland: rondrit vanaf Newcastle, via de C2C- en de Hadrian's Wall route, via Glasgow en Edinburgh. 2006.

22 In hoger Sferen

Fietsen door Tibet.

Tibet en Nepal: fietsen van Lhasa naar Kathmandu, over de Friendship highway. 2007.

23 Modder

Mountainbiken in Hoch Sauerland.

Duitsland: Dagtochten vanuit Winterberg. 2007.

24 Scheidslijnen

Fietsen door Washington State.

VS; Washington State: rondrit vanuit Vancouver, via Cascade Mountains, Mount Rainier National Park, Mount St Helens en Seattle; via Whidbey Island, Fidalgo Island, Lopez Island, San Juan Islands en Vancouver Island terug naar Vancouver. 2008.

25 In het Spoor van Irene

Fietsen door Québec en New Brunswick.

Canada: van Montréal (Québec) naar Halifax (Nova Scotia), deels via de Trans Canada Trail / Sentier Transcanadien. 2011.

Slot. Enkele Reis Rooi

Fietsen van Leiderdorp naar Sint-Oedenrode.

Nederland: dagtocht. 2012.